

Jeg dyrker ca. 150 ha, hvor 100 ha er ejet. Jeg dyrker der 100 ha med planteavl og resten med foder til mine 90 malkekøer + opdræt.

Ved Malling dyrker jeg 30 ha, hvor af jeg ejer de 13 ha. Disse ha ligger i et sårbare område. De 13 ha ligger inden for det område, der er udlagt til "Ny by Malling". Det blev offentliggjort i lokalavisen, at der vil Aarhus Kommune gerne udlægge 350 ha til nye boligområder. Store dele af dette areal ligger inden for "sårbare områder", og det forekommer mærkeligt at udlægge nye boligområder på sårbare områder, hvor potentielt kan se forurening med både træbeskyttelsesmidler, brændstof og andre kemikalier som private personer må bruge på deres grund. På møder om Indsatsplan Storaarhus er det blevet oplyst, at der ikke bygges på arealer, der ligger inden for de sårbare områder.

Hvordan hænger det sammen? Det vil jeg gerne have en forklaring på.

Det er svært for mig at forstå, at udpegningerne er, som de er. Jeg mener, det er tvivlsomt, at afgrænsningen af de sårbare områder, er lige der, hvor det er angivet.

I Tiset dyrker jeg ca. 25 ha, hvor af de 15 ha ligger inden for den sårbare udpegning. For at kortlægge jordlagene nede i jorden, har en maskine på larvefødder, der trak kabel efter sig, kørt én gang op af marken. Hvordan kan denne ene kørsel kort lægge et så stort område som matrikel 3a og 3i?

Hvordan kan det hindres, at vandet, der falder uden for de sårbare områder og hvor jeg må anvende sprøjtemidler, ikke siver ind til de sårbare områder?

Jeg betvivler grundlaget for udpegningerne af de sårbare områder.



Jeg kan ikke køre min virksomhed videre med de restriktioner, der er indeholdt i Indsatsplan Storaarhus. Det betyder, at det bliver umuligt at dyrke en rentabel planteavl. Det sårbare område skærer ned gennem matr. 3a og 3i og det umuliggør rentabel dyrkning af arealerne, hvis ikke grænsen for det sårbare område ændres.