

Jeg hedder Lars og bor på Jordbrovej. Jeg har baggård om til Rødskløvervej, som desværre vil blive berørt, hvis byggeriet bliver opført som planlagt.

Det handler om det bymiljø som bliver ødelagt. Grønt område der forsvinder. Livskvaliteten for os som bor her vil ligeledes forsvinde. Vores grønne område forsvinder. Vi vil da efterfølgende ikke få solstråler ind i gården. Jo der vil komme sol, men kun når solen står højt på himlen.

(se billeder hvor der skraveret hvor solen ikke vil være til stede, da det nye byggeri konstant vil lade de område ligge i skygge. Undtagen når solen står højt på himlen).

Uddybning af billederne vil komme sidst i dette dokument som bilag

Vi ved jo alle sammen hvordan vi har det, når solen skinner. Så kommer vi alle op af hullerne. Alle os danskere har jo levet i mørke, gråt og regnfuldt vejr hele efteråret og vinteren og længtes efter at foråret skulle komme tilbage. Vi har længtes efter at se/få lyset "ind" i vores øjne og mærke solens stråler på vores hud.

Vi ved jo alle hvilken indflydelse lys, sol og varme har på vores alle bedste vedbefindende
Den virkning vil forsvinde med det nye byggeri.

Jo vi som beboere kan jo godt benytte vores baggård, men kun i begrænset periode. Kun når solen kommer oppe fra/står højt på himlen.

Og vi vil komme til at klumpe os sammen, fordi pladsen med sol er taget væk fra os. Vil skal så ligge tæt, for pladsen er da efterfølgende mangelfuld. Ved ikke om der da er interesse i at ligge så tæt. Der vil med stor sandsynlighed komme en dårlig stemning og mange vil nok med stor sandsynlighed syntes, at privatsfæren vil blive overskredet

Minimum en tredjedel af vores baggård vil blive berørt af skygge.

Mandag, d. 19 april og weekenden efter, sad der en og nød solens stråler tidligt på formiddagen/middag. Denne mulighed vil efterfølgende ikke være til stede, da den sol der er ved at rejse sig på himlen vil være dækket af skygge. Så de formiddagstimer og hygge går af hende livskvalitet. Samt os andre der gør brug af de tidlige solstråler.

Vi som beboere flytter også rundt på græsset når solen kommer frem, efter hvor solens stråler kommer. Den mulighed tager i også væk fra os. For vi skal da vente til solen står højt på himlen. Der falder jo skygger i forvejen som byggeriet er indrettet. Og nu kommer der en yderligere fløj på, så ja det bliver lidt som en fængselsgård, med murer på alle sider.

Det bliver en skyggeside vi kommer til at leve i. Hvem har lyst til det. Også børnehaven der ligger på Rødskløvervej, vil ligge i skygge hele tiden. Hvem som forældre og barn især har lyst til at leve i en hverdag af skygge. (børnene er skærmet af med et tag af stof, så de kan sidde i skygge og spise om sommeren/når solen er skarp – det er en naturlig del af at være børnehavebarn).

Det bliver mangel på at få sol ind i ens stue med det bygger der kommer.

Hvor skal vi gå hen og nyde solen stråler. Skal vi gå i universitetsparken?. Har de lyst til vi kommer rendende og tager deres udeområde.

Jo har hørt at der kommer grønt område i det nye byggeri. Men det kommer jo også til at ligne en fængselsgård og solen vil beboerne jo kun have glæde af, når den igen står højt på himlen.

Nogle træer og krukker med planter gør jo ikke det nye byggeri mere grønt. Som i siger i vil opføre. Og hvem vil gøre brug af jeres gård, når den "kun" kan benyttes når solen kommer lige oppe fra. Det er igen kun kort tid det handler om. Her tænker jeg igen det at opholde sig i solen.

Der kommer 70 p-pladser i kælderens. Pga. De flere biler der vil komme i området, vil der opstå meget mere trafik end der er i forvejen. Infrastrukturen er i forvejen under pres, på grund af Katrinebjerg skolen, som ligger på den tilstødende vej Kløvermarksvej. Det bliver en ond/nedadgående spiral.

forstår, at der er kun få forældre der tør lade deres barn gå eller cykle i skole med den megen trafik der er nu. Den trafik vil jo kun yderligere blive forøges. Der vil da så igen komme flere biler.

Forældre med børn i indskoling, må unægtelig være nervøse for at have deres barn til at færdes i den øgede trafik.

Der er i forvejen mangel på p-pladser for dem der bor her og har bil i forvejen. Tror derfor desværre at det vil blive kaotiske hele tiden. Det vil være en negativ og desværre ond spiral der vil gøre livskvaliteten for os der bor her for nedadgående.

Jeg elsker området, tæt på byen, tæt på skov og strand. En lille oase. Det hele vil forsvinde. Det grønne område/de grønne områder som i som kommune lægger så stor vægt på skal bevares, vil jo forsvinde.

Yderligere vil der også komme flere biler, for alle de 233 lejemål får jo gæster udenbys fra i bil og hvor skal de så være?

Som jeg ser det er nu allerede, så kan området ikke rumme flere parkerede biler. Der er ikke plads til det med den infrastruktur der er.

Alle tager jo ikke bus eller letbanen. Og man kan jo ikke presse folk til at tage letbanen selv om den nu er kommet.

Flere og flere er jo presset til at køre i bil ind til Århus. For de lokale busser som var til rådighed i yderområdet af Århus og længere væk er jo sparet væk pga. Letbanen. Busserne kører ikke så tit. Tidspunkterne passer ikke med det folk skal på forskellige tidspunkter af døgnet. Så for at kunne komme i skole, arbejde, besøge venner og familie eller andet i Århus. De er blevet nødsaget til at købe en bil. Så når de skal besøge deres familie, venner eller andre/andet, så vil der holde flere biler i området og køre mange flere biler på Katrinebjergvej, Jordbrovej, Rødkløvervej og Kløvermarksvej.

Vedr. Flere biler i området. Så er der nok stor sandsynlighed, at der er flere af lejemålene end de 70 p-pladser der er til rådighed i kælderens der er til rådighed, der gerne vil have en bil. Hvor skal den så holde? Og de skal jo også køre hertil. Frem og tilbage. Så de kommer jo også til at fylde. Hvis man nu tænkte yderligere 20 biler, det er nu allerede mange og en stor belastning for lokalområdet.

Vedr. Skolebørnene på Katrinebjergskolen, så tænker jeg de med stor sandsynlighed for en kaotisk start på deres hverdag. De få ikke en god start på dagen, fordi deres forældre er stresset og ikke har tålmodigheden i morgen aflevering og eftermiddag hentningen, med alt den trafik der yderligere vil komme.

Så jeg har en stor bekymring på hvordan fremtiden bliver at bo her – her i området. Tænker især på dem der er afhængige af at blive transporteret i bil, af forskellige som jeg har nævnt i ovenstående tekst.



Figur 1: Billede taget den 19. april kl. 10.45

Figur 1. på det her billede er det sorte skravering der hvor solen vil være i skygge, undtagen når solen står højt på himlen og kommer lige ned oppefra.



Figur 2: Billede taget den 20. april kl. 10.45

2. den smule sol som børnehaven har levet af i alle årene den har eksisteret, det vil i fremtiden ikke være tilstede. Som man kan se, så kommer solen ind fra siden. Solen har nemlig mulighed for at skinne på børnene, med det lave byggeri der er nu.



Figur 3: Billede taget den 8. marts kl. 15

3. billedet med den hvide kassevogn, som står udenfor børnehaven. Vil ligeledes være i skygge. Man kan allerede se den skygge som varevognen laver ind på fortovet. Den skygge vil da ligge sig over hele børnehaven, hvis byggeriet kommer som i vil opføre.



Figur 4: Billede taget den 7. marts kl. 13.15

4. skraveringen viser igen hvor skyggen vil lægge sig over vores baggård. Og det vil være trist hvis det er fremtiden af at bo her.



Figur 5: Billede taget den 7. marts kl. 13.15

På billede 5 og 6. kommer solen ind og giver lys til vores baggård. Det vil også være slukket med byggeriet der kommer. Igen en mørk hverdag.



Figur 6: Billedet taget den 7. marts 13.15



Figur 7: Billedet taget den 8. marts kl. 16

På billede 7. kan man se skyggen fra vores egen bygning. Og skyggen fra det nye byggeri, så kan i jo se hvor langt vores baggård bliver berørt af skyggen fra det nye byggeri. Den bænk der står placeret på græsset. Den sætter "vi" tit hen for at få de sidste stråler fra solen, altså hen imod hvor den hvide bil er parkeret. Denne mulighed vil også være slukket med det nye byggeri.



Figur 8: Billedet taget den 8. marts kl. 16

På billede 8 kan man se der sidder to og nyder solen stråler og varmen. Den mulighed vil også være forsvundet, især også nu her på denne tid af året og ligeledes hele året. Så igen vil det være synd at ændre på vores grønne område.



Figur 9: Billedet taget den 19 april kl. 10.45

Figur 9. her kan man se der er nogle stole, hvor der blive nydt solens tidlige stråler. Original billedet er taget 19.4 kl 10.46. sådan en formiddag stund vil efterfølgende heller ikke være mulige pga. Skyggen fra det nye byggeri i vil opføre.

Mvh Lars :-)